



Historiek

De Solex is dikwijls *Het* gespreksonderwerp geweest in Het Cafe Theatro te Leopoldsburg.

Niet lang daarna waren er mensen met dezelfde hobby en interesse, namelijk de solex.

Zo ontstond onze club in juni 2002.

Bij aanvang telde de club 5 leden. De club groeide op korte tijd enorm en blijft nog altijd groeien.

Het was aanvankelijk druppelsgewijs en later een niet te stoppen verzameling van diverse jaartallen en modellen van de solex die de club vervoegden.

Voor velen is het zelfs een passie geworden.

Onze naam "**DE CAMPSE SOLEXISTEN**" vond zijn naam in het militaire milieu. Vroeger noemde Leopoldsburg "Kamp van Beverlo", de militaire kampplaats ten tijde van veelal Franstalig België onder koning Leopold I. De inwoners noemde hun dorp "Het Camp", dit is een naam die is blijven hangen doorheen de jaren.

Vanaf 30 april 2012 vestigde onze club zich in ons lokaal te Beringen, Heerbaan aan nr 25 links of rechts het straatje in.

Momenteel zijn er een 100 tal mensen lid van onze club. Dankzij het dynamische bestuur zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk leden hun hobby kunnen uitoefenen.. De club stelt hiervoor documentatie ter beschikking, richt technische dagen in, heeft een groot aantal onderdelen, Ze organiseert uitstappen in binnen-en buitenland, richt beurzen in en zoekt contact met andere clubs en tracht U te helpen met raad en daad..

Ons adres,

De Campse Solexisten

Heerbaan 25 Beringen (deelgemeente Stal-Koersel)

Tot spoedig,

Voor de openingsuren, kijk op de kalender.,



0475/462538

decampsesolexisten@telenet.be

urbain.luytens@telenet.be

Urbain Luytens